

Geacht college, beste Raadsleden en iedereen die zich ingezet heeft inzake de materie omtrent de begraafplaatsen. Mijn naam is Els van de Giesen, Waarlander.

Ongeveer drie jaar geleden hebben wij, Theo Wever van de begrafenisvereniging St Paulus in Waarland en ik ons gewend tot de portefeuillehouder met de stelling dat het begraven in onze gemeente te duur is en het onderhoud van de begraafplaatsen niet optimaal is. Diverse gesprekken met de betreffende ambtenaren erbij hebben geleid tot avonden met begrafenisverenigingen en geïnteresseerden en betrokkenen. Hieruit is heel veel naar voren gekomen. Er is een oordeelvormende vergadering geweest en uiteindelijk ligt dit raadsbesluit er.

Ik ben blij dat er zoveel aandacht is voor een onderwerp waar normaliter iemand zich pas in verdiept als hij of zij er zelf mee te maken hebt. Thans is aan u ook gebleken hoe ontzettend belangrijk een begraafplaats in een dorp is. Als gemeente moet u aan uw inwoners de gelegenheid bieden om te kunnen worden begraven maar voor ons inwoners is het belangrijk om in je eigen dorp te kunnen worden begraven. Maar dan wel betaalbaar. Voorheen lukte dit wel in onze oude gemeentes maar toen we werden samengevoegd zijn de tarieven abnormaal gestegen in een keer. Het is mij vaak ten ore gekomen dat mensen kozen voor een crematie in plaats van een begrafenis ivm de kosten. Dit gaat mij echt te ver.

Een ding moet mij wel van het hart. In de afgelopen drie jaar is het niet gelukt om daadwerkelijk inzichtelijk te krijgen wat iedere begraafplaats nu kost. Alle inkomsten worden op 1 hoop gegooid en ingeboekt in het jaar van binnenkomen ondanks dat je lijkbezorgingsrechten voor 20 jaar vooruitbetaald en dit geldt voor de uitgaven ook. Om een echt reëel beeld te creëren zou de gemeente iedere begraafplaats boekhoudkundig apart moeten bijhouden. In 1973 heeft de gemeente bijvoorbeeld het kerkhof in Waarland overgenomen van de kerk voor 1 gulden. Jaarlijks krijgt de gemeente geld uit het gemeentefonds om de begraafplaatsen in stand te houden maar dat wordt ook niet geoormerkt. ik denk dat dit wel nooit zal worden gedaan maar meten is weten dus daarom schrik ik niet van de getallen genoemd in het raadsvoorstel en zie dit meer als een aanname.

Een begraafplaats beste mensen is in een dorp net zo belangrijk als een school, een zwembad, de voetbalvelden en het dorps huis. Het is een onderdeel van ons bestaan, van onze geschiedenis en van onze toekomst. Ik heb de amendementen gelezen en ben er blij mee. De toevoeging over het ruimen moet echt opgenomen worden in het raadsbesluit. Stop met het ruimen van graven. Voor ons dorpingen is ieder graf en iedere steen even belangrijk of ie nou van de tuinder is of van het hoofd van de school. Iedereen heeft op zijn of haar manier bijgedragen aan de historie van ons dorp. En of een graf van 1921 of van 2009 is maakt niet uit. Laat staan. Blijf van de graven af en ga niet ruimen. In Waarland kan er niet ondergronds geruimd worden dus doe het dan ook niet bovengronds. We hebben nog ruimte voor honderden jaren. Laat onze begraafplaatsen leven. Dan zullen er meer mensen kiezen voor begraven boven andere mogelijke vormen van lijkbezorging en dit komt uiteindelijk de opbrengsten weer ten goede.

Waarland is in dit verhaal Pilot geweest. En met trots hebben we laten zien dat een groep gemotiveerder vrijwilligers in staat is een begraafplaats keurig te onderhouden. Ik wens ieder dorp zo'n prachtige groep vrijwilligers toe, tot in lengte van dagen, want hiermee kunnen wij in onze dorpen de begraafplaatsen laten leven.

Dank u wel.