

Geachte Raadsleden van de gemeente Schagen,

Gisteravond werd ik gebeld door een oudere heer, 85 jaar oud, die mijn stukje in de dorpskrant had gelezen. Hij stond volledig achter mijn betoog en vroeg wat hij kon doen om te helpen. Hij vertelde dat recent(!) eind 2020 het graf van zijn ouders was geruimd in St.Maartensbrug. De gemeente had contact met hen opgenomen en ze voor de keuze gesteld, Of u betaalt 1840 euro voor 20 jaar, of we ruimen het graf. Met veel verdriet hebben zij omdat de financiën het niet toelaten, het door hun zorgvuldig bijgehouden graf moeten laten ruimen. Dus een paar maanden geleden. Deze mensen houden ook het graf van hun zoon netjes bij (waarvan ze ook de grafrechten moesten verlengen tegelijk) en ook een graf van iemand anders waarvan de nabestaande aan de andere kant van het land woont. Hij vertelde dat zijn vader ook 25 jaar in het bestuur had gezeten en medeoprichter was van een vereniging en veel voor het dorp had gedaan. Ik heb het even opgezocht. Zijn vader was geboren in 1906. Was hij (net) niet oud genoeg? Kon de gemeente Schagen hun onbedwingbare drang tot ruimen niet even uitstellen? Misschien konden deze mensen het vanavond voorgestelde bedrag van grafrechten wel betalen! Of wordt er in alle wijsheid besloten dat na 40 jaar grafrechten betaald te hebben het graf met rust gelaten wordt? Het verdriet van deze mensen kan niet meer ongedaan gemaakt worden. Misschien kan de gemeente zich realiseren dat het over mensen gaat en niet regeltjes.

Kan de burgemeester die mij een aantal keer op het hart gedrukt heeft dat er nu niet geruimd wordt, mij uitleggen hoe dit kan? Ik verwacht hierop een antwoord.

Ik kan u vertellen dat ik met deze kennis inmiddels spijt heb dat ik niet de krant en de tv erbij gehaald heb, maar dit heb afgehouden, in het vertrouwen dat de gemeente zich aan zijn woord houdt.

Verder werd ik gebeld door een andere dorpsgenote, die mijn oproep zodanig ter harte nam dat ze actief mensen is gaan benaderen voor steun. Ze kwam met het volgende lijstje mensen, wat ze in enkele dagen heeft verzameld. Deze mensen ondersteunen mijn verhaal in de dorpskrant.

Dhr. Y.Vrolijk  
Dhr.G.Vader  
Fam van Weers  
Mw.P van Onsem  
Dhr.S.van der Veek  
Mw.I Hoekstra  
Dhr en mw den Boef  
Dhr. en mw.Appelman  
Dhr en mw.Nobel  
Fam.Heemskerk  
Fam Ames  
Dhr.Severijn  
Dhr.Guariento  
Mw.Jansen  
Mw.T.Jonker

Ook vertelde ze dat een aantal mensen zelf rechtstreeks naar de gemeente zouden schrijven. Misschien heeft u deze berichten reeds ontvangen. Het laat zien dat veel mensen niet willen dat de gemeente zo omgaat met de graven. Stop het ruimen van de graven en wees zuinig op het groen.

Ik wens u veel wijsheid toe,  
met vriendelijke groet,  
Janine Schoen

